

Middenbouw

Pasen op de Wegwijzer (22-03-2018)

Beste ouders,

Het is bijna Pasen!

Maar voor het zover is willen wij het paasfeest nog op school vieren.

Dat gebeurt dit jaar op donderdag 29 maart.

We hebben besloten om dat met een gezellige lunch te doen. Ieder kind maakt een lekkere lunch voor een ander.

De bedoeling is dat je voor een ander kind een (schoenen) doos versiert en

deze vult met 2 á 3 broodjes, een gekookt ei en een pakje drinken. (vandaag krijgen de kinderen de brief mee van

degene waarvoor je de lunch maakt)

Op de brief is aangegeven aangeven welke broodjes je graag wilt krijgen, hoe je ze belegd wilt hebben en wat je

erbij wilt drinken.

We gaan ervan uit dat een ieder goed zijn best doet op het versieren van de

(schoenen) doos. én dat de kinderen het ook echt zelf doen.



De versierde dozen zet je donderdagochtend bij binnenkomst de hal , ouders mogen even mee

De ochtend wordt er gewoon gewerkt, dus neem wel een eigen 10.00 uur pauzehapje mee! Lunchen doen we

met de paasdoos, die een ander kind dus voor je heeft gemaakt, in de eigen klas.

's Middags wordt er door de hele school heen geknutseld. Hiervoor zoeken we nog hulpouders. U kunt zich

opgeven bij de leerkracht. Het zou super zijn wanneer er voor elke klas twee ouders zijn die willen helpen.

Gezellig!

We zijn net als andere dagen om 14.45 uur uit. Wij hebben er zin in en we hopen u ook.
