

Overblijven

Zoals u weet zijn er tussen 12.00 en 12.30 uur overblijfkrachten aanwezig op het plein. Dit is tijdens de lunchpauze van de leerkrachten.

Ouders die eventueel willen komen overblijven, maar niet goed weten hoe of wat, worden van harte uitgenodigd voor een korte bijeenkomst op woensdagochtend, 13 september, van 11.45-12.10 uur.

Aanmelden hoeft niet - we zitten in het koffiekamertje.

Aanspreekpunt: Wim

Schoolreisjes

Donderdag a.s. is het zover! De kinderen van de beide kleuterbouwen vertrekken om 8.30 uur vanaf school voor een heerlijke dag op Speelpark Oud-Valkeveen in Naarden!

En de kinderen uit de Middenbouw en de 5^e groepers gaan met elkaar naar de Apenheul in Apeldoorn! Ook zij vertrekken om 8.30 uur vanaf school!

Aanspreekpunt: Ellen en Nienke

Zwemmen

De kinderen uit groep 5 van de Tussenbouw die nog geen zwemdiploma A hebben kunnen met de kinderen uit de middenbouw mee naar zwemles. De data van de zwemmaandagen vindt u in het jaarboekje (Schoolgids Deel B) of op de website. Maandag 25 september is de eerste zwemdag voor dit schooljaar.

Aanspreekpunt: Sanne

Kleuterbouw A

De lettermuur in de kleuterbouw

Deze week zijn beide kleuterbouwen begonnen met de lettermuur in de klas. Dit houdt in dat er iedere week een nieuwe letter centraal staat. Deze week is dat de -i- (klankzuiver). De kinderen zoeken voorwerpjes met deze letter, er worden werkjes aangeboden en activiteiten gedaan rondom de lettermuurletter. Van thuis mogen de kinderen voorwerpjes en afbeeldingen meenemen waar de lettermuurletter van de week in zit. Aan het einde van de week worden deze voorwerpjes en afbeeldingen weer meegegeven naar huis. De behandelde lettermuurletters komen in de klas te hangen en worden regelmatig herhaald.

Aanspreekpunt: Ellen

Yoga voor de kleuterbouw

(zoals vóór de zomervakantie gemeld)

Audry Fécherolle van De Yoga Academie heeft vandaag de eerste (van een serie van 8) yoga les gegeven aan de kinderen van de beide kleuterbouwen.

Kinderyoga is een combinatie van spel, yoga en ontspanning, waarbij plezier voorop staat. Elke les is opgebouwd rondom een thema die is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen.

Tijdens de les komen verschillende onderdelen spelenderwijs aan de orde, zoals de yogahoudingen, ontspanning en een creatieve oefening. Kinderen worden krachtiger en soepeler van kinderyoga. Ze leren zich bewuster te worden van hun lichaam en hun emoties. Het zelfvertrouwen van de kinderen neemt toe, ze worden weerbaarder en leren hun grenzen beter aan te geven. Kinderen worden rustiger en fitter van kinderyoga en ze leren opgebouwde spanning los te laten.

Met vriendelijke groet van het team.